

## Borke leeft voort...

Geschreven door LeoS

zondag, 24 juli 2011 15:30 - Laatst aangepast maandag, 25 juli 2011 21:29

---

## Borke leeft voort in ons hart...

Bij Borke werd door de dierenarts lymfoom vastgesteld, een soort acute lymfatische leukemie. Deze agressieve vorm van bloedkanker deed Borke's gezondheid binnen enkele dagen heel snel achteruit gaan. Omdat er geen genezing mogelijk was, hebben we Borke op 21 Juli 2011 laten inslapen, om hem verder onnodig lijden te besparen.

### Zeg me dat het niet zo is...

*Door Astrid*

Soms lopen de dingen in het leven heel anders dan je dacht en moet je maar zien dat je er mee leert leven.

Zondag 17 Juli zijn Leo [foto's van Borke en Sofie](#) en Sofie nog 1.5 uur wezen wandelen op het Rozendaalse veld met Borke. Borke had het prima naar zijn zin, er waren ook leuke teefjes aanwezig en hij kon lekker in de plassen lopen. Wel viel het me op dat hij vaker erg braaf bij mij bleef lopen, maar toch ook niet de hele tijd. Achteraf bezien was er niemand van de groep die iets bijzonders aan Borke had gemerkt.

Dinsdagochtend 19 Juli lag Borke nog op zijn rug in het gras te rollen en rende hij nog achter stokken aan. Diezelfde avond vonden wij hem toch wel erg mager op zijn rug, maar de weegschaal gaf hetzelfde gewicht.

De volgende dag 20 Juli naar de dierenarts en sindsdien zaten we in een achtbaan van emoties en hebberigheid.

Wij zijn dankbaar voor de ruim zeven prachtige jaren die we met deze fantastische hond hebben doorgebracht.

Wij hebben veel steun van onze dierenarts en hondenvrienden gehad en hier wil ik zeker graag Mariann bedanken.

Te jong gestorven op een [dure](#) leeftijd heeft Borke maar een heel kort bestaan gehad, maar Borke is nu bij ons in de hemel.

---

## Borke leeft voort...

Geschreven door LeoS

zondag, 24 juli 2011 15:30 - Laatst aangepast maandag, 25 juli 2011 21:29

---



## Borke leeft voort...

Geschreven door LeoS

zondag, 24 juli 2011 15:30 - Laatst aangepast maandag, 25 juli 2011 21:29

---

*Astrid schreef op 22 Juli 2011:*

Gisteren was een bijzondere dag, ondanks alles ook een mooie laatste dag samen met Borke. De hele dag lag hij aan mijn voeten, tot het laatste moment was hij als mijn schaduw.

Toen de dierenarts belde dat zij onderweg was, hebben we Sofi en onze altijd alom aanwezige poes Ha. Toen zij aanbelde ging Borke blaffend naar de deur, zoals altijd. Toen hij zag wie het was, begon hij ha.

Zij vertelde dat het middel waarmee zij hem in slaap zou brengen niet misselijk maakte, dus dat we hem

Zo hadden we een paar mooie minuten samen, waarin hij langzaam wegzakte in een diepe slaap en er. Zo is hij heel mooi en vredig ingeslapen, charmant en lief tot het allerlaatste moment, zoals hij zijn hele l

Wij lieten Sofi in de kamer, ze liep naar ons toe keek naar Borke snuffelde en moest daarna kijken wie d

Wij namen afscheid van de dierenarts en legden Borke op een autoplaid waar hij vaker op geslapen had. Sofi snuffelde even aan hem en was verder rustig en kalm. We zijn daar even bij hem gebleven, koffie g



## Borke leeft voort...

Geschreven door LeoS

zondag, 24 juli 2011 15:30 - Laatst aangepast maandag, 25 juli 2011 21:29

---



We zijn met Sofi weggegaan en hebben een eind met haar gewandeld in natuurgebied Vlietlanden, ha...  
Thuis zijn we samen de tuin in gegaan, naar een hoekje achterin de tuin aan de rand van het losloopgeb...  
Daarna hebben we Sofi er bij gehaald en op Borke's plek in de tuin het glas geheven op Borke en een ti...

Het was een mooie afronding van het leven van onze lieve Borke, charmant en aanhankelijk tot op het la...

Dag Borke...

## **Borke leeft voort...**

Geschreven door LeoS

zondag, 24 juli 2011 15:30 - Laatst aangepast maandag, 25 juli 2011 21:29

---

**Borke leeft voort in zijn nageslacht, maar vooral in ons hart.**